

Gebed tot Onze Lieve Vrouw van Combermere

O Maria, U verlangt zozeer dat Jezus bemind wordt. En omdat U veel van mij houdt, bid ik U om de volgende gunst: Verkrijg voor mij de genade van een grote persoonlijke liefde voor Jezus Christus. U verkrijgt van Uw Zoon alles wat U wilt: Bid dan voor mij, dat ik nooit de genade van God verlies, dat ik dagelijks in heiligheid en volmaaktheid mag groeien en dat ik de weg, waarop Uw goddelijke Zoon mij geroepen heeft, trouw en edelmoedig volg. Verkrijg voor mij door het verdriet, dat Uw ziel vervulde, toen U op de Calvarieberg Uw Zoon aan het kruis zag sterven, de genade van een goed stervensuur. Opdat ik door Jezus en U, mijn Moeder op aarde, lief te hebben, in de hemel voor altijd mag delen in Uw vreugde in het beminnen en het zegenen van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Onze Lieve Vrouwe van Combermere.
Bid voor ons.

Imprimatur: † J.R. Windle, Bishop of Pembroke

www.madonnahouse.org